

## 36 Schrijvers: 36 verhalen van zes woorden

bron: <https://www.ze.nl/artikel/216082-verhalen-van-zes-woorden>

*De dood verhinderde Jack's laatste woorden.*

Herman Brusselmans

*Tweeënzeventig maagden gedood door vertraagd ontstekingsmechanisme.*

A.F.Th. van der Heijden

*'Ja?... Wat?... Nee!... Alweer?... Jezus!... Lul.'*

Herman Koch

*Hij snikte 'Hoer!' En wilde voort.*

Tom Lanoye

*Te koop: Feyenoord-vlag, weinig mee gezwaaid.*

Tommy Wieringa

*Aangeboden: blindegeleidehond, tuigje licht beschadigd.*

Hans Münstermann

*We blijven hopen haar te vinden.*

Kristien Hemmerechts

*'Dit blijft ons geheimpje,' zei papa.*

Kluun

*Maarten Spanjer verplaatst naar kleine zaal.*

Maarten Spanjer

*Probeerde ziel te verkopen. Niemand wilde.*

Renske de Greef

*Moeder huilt. Vader omhelst de toiletpot.*

Martin Brill

*Eenmaal wakker zag ze overal bloed.*

Marcel Möring



*Gezocht: touw, gras, geit en glijmiddel.*  
Yusef el Halal

*Sta stil: hoor de bommen vallen.*  
Adriaan van Dis

*Niet nu! Ik ben al dood.*  
Joost Zwagerman

*Lustmoordenaar: 'Ik kom alleen bij jou.'*  
Manon Uphoff

*Ze kwamen nooit meer terug! Salam!*  
Kader Abdollah

*'Zwijgen is goud.' 'Vertel mij wat.'*  
Christophe Vekeman

*Groeien neuken baren opvoeden rusten sterven.*  
Ronald Giphart

*Met zijn auto keihard langs flitspalen.*  
Saskia Noort

*Ik heb vader naar boven gedaan.*  
Gerbrand Bakker

*'Vader, echt, de méns schiep God.'*  
Hugo Borst

*Ze had een balansdag, qua mannen.*  
Susan Smit

*En toen schiep God de mens.*  
Stefan Brijs

*De rest was zomaar een leven.*  
Annelies Verbeke

*Kokkend laat ze haar mond volspuiten.*

Clark Accord

*Eindelijk had hij ze dan. Borsten.*

Onno te Rijdt

*"Ballonvaarder door de mand gevallen"*

Esther Verhoef

*Schat, het lag niet aan jou.*

Alex Boogers

*Kijk, een vliegtuig. Oh, my God!*

Peter Verhelst

*Maar haar sleutel bleek een mes.*

Laurens Abbink Spaink

*Stand-in zoekt werk. Liefst dode schrijvers.*

Sieger Sloot

*'Hij had aan zes woorden genoeg.'*

Arjan Visser

*'Ja," zei ze. "Ja, ja, jaaaaaaa.'*

Ernest van der Kwast

*Dat is je vader niet, Adolf.*

Jack Nouws

*Hij was astronaut, zonder vader opgegroeid.*

Mustafa Stitou

*Waarom droeg deze vreemde vaders horloge?*

Jessica Durlacher

*Ze zei nee. Ik verstond ja.*

Karin Giphart